

TURISTER LÆGGES FOR HAD

De larmer for meget, de fylder for meget, og de får huspriserne til at stige. Masseturismen skaber store problemer for de lokale. Særligt er russiske turister upopulære mange steder

Af Sonja Sabinsky

Turister kan være en pestilens. Ikke kun for værtsfolket men også for de andre tursiter. Især hvis de møder talstærkt op, og ikke rigtigt vil indordne sig fundamentale adfældsregler. Det vil russerne generelt ikke, så derfor er de uglese mange steder.

Hør bare her, hvad der skrives på nettet: »Jeg har oplevet de uopdragne russere på Phuket flere gange. De er fordrunkne og larmende. De bliver sure, når thaierne ikke forstår dem, og de kræver, at befolkningen lærer russisk - hvad om de selv lærte engelsk, det var da mere rimeligt. De forstår heller ikke, hvordan man gebærder sig. De kommer ned til morgenmad i små badebukser og bar overkrop og pigerne i minibikini med g-streng eller gennemsigtigt tøj«.

Eller hvad med den her: »Jeg og kranen kom hjem fra en temmelig tiltrængt to ugers charterferie på Sharm el-Sheik for tre dage siden. Russerne var en sand belastning og krævede stor tålmodighed og overbærenhed hos de fleste vesteuropæere. De er ubehøvede, har absolut ingen manerer, tager ingen hensyn til andre, fører sig frem som konger, snyder og er flabede. Selv egypterne er - på godt dansk - røvtrætte af dem.«

Jernmuren er faldet, nye generationer er vokset op, og mange russere har fået penge mellem hænderne.

Russerne valfarter til Thailand

Og det er ikke kun de nyrige, der har fået rejsefeber, det har store dele af middelklassen også. Og middelklassen er enorm i det store rige. 10 millioner husholdninger i Rusland har en indkomst på omkring 400.000 kr., og det er en ganske pæn portion i betragtning af, at både skat og husleje ligger i den lave ende. Samtidig har russerne ingen tradition for opsparing, så pengene fyres af her og nu.

En af de destinationer som russerne er særligt glade for er øen Phuket i det sydlige Thailand, som også besøges af mange danskere.

Sidste år valfartede godt én million russiske borgere til de thailandske strande, hvilket er en stigning på 201 procent i forhold til 2009, og nu er det blevet for meget selv for de rummelige thaier, der føler, at deres grænse bliver overskredet. På Phuket er det særligt slemt, og flere restauranter har ligefrem sat skilte op, der fortæller, at russerne ikke er velkomne, og hotelejerne holder sig tilbage med at indgå aftaler med russiske rejsebureauer. Thaiernes reaktion skyldes formentlig også, at russerne får de andre turister til at sive væk.

Ruslandseksperter Mette Bærbach Bas er ikke overrasket over, at vesterlændinge og andre har svært ved at kapere russernes adfærd på feriesteder rundt om i verden,

» Russerne drikker meget mere, end vi andre, og de synes ikke, at det er pinligt at være fuld. Når de er på ferie giver de slip. Så skal der festes og drikkes igennem



Hvis du smiler til en russer, bliver du betragtet som en fremmed eller en idiot, siger ruslandseksperter Mette Bærbach Bas.

POLFOTO

for ligeså varme og dejlige de fleste russere er, når man kender dem godt, lige så fjendtlige og usympatiske kan de virke, når man ikke har et personligt forhold til dem, siger hun:

- Russerne er et herrefolk og et slavefolk på én og samme tid. De elsker Putin, fordi han er en stærk mand, som de gerne vil underkaste sig. Samtidig nærer de en kolossal fædrelandskærlighed, som de ikke lægger skjul på, når de besøger andre kulturer.

Og et smil og en smule venlighed er tilsyneladende ikke noget, der kan bløde en russer op:

- Hvis du smiler til en russer, bliver du betragtet som enten en fremmed eller en idiot. De varme smil er reserveret de nære relationer, forklarer Mette Bærbach Bas, der minder os om, at det russiske folk er rundet af et totalitært styre, hvor man hele tiden skulle være på vagt, fordi man aldrig kunne vide, om man stod overfor en ven eller en fjende.

Hadefuldt graffiti

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange russere drikker tæt, når de er på ferie, hvilket også kan være plagsomt for de andre rejsende:

- Russerne drikker meget mere, end vi andre, og de synes ikke, at det er pinligt at være fuld. Når de er på ferie giver de slip. Så skal der festes og drikkes igennem, siger Mette Bærbach Bas.

Men det er ikke kun de russiske turister, der bliver lagt for had, for i både Barcelona og i Berlin har man på det seneste kunnet observere hadefulde udladninger mod

turister generelt. Folk, der har været på besøg, fortæller, at de ofte møder en decideret fjendtlig stemning, når de bevæger sig rundt, og man kan ligefrem støde ind i hadefuldt graffiti, der beder turisterne skrubbe af.

Modviljen mod de ferierende gæster er især fremtrædende blandt lokale beboere på venstrefløjen eller fra alternative grønne miljøer.

Ikke personligt

Men vi turister skal ikke tage kritikken personligt, for i virkeligheden er det turistindustrien og den indflydelse, den har på det lokale liv, som befolkningerne reagerer imod, forklarer Jane J. Liburd, centerleder for Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet:

- I Spanien har de en ungdomsarbejdsløshed på over 50 procent, og samtidig har spekulanterne sat sig på ejendommene i den indre by i Barcelona.

- De lejer dyrt ud til turister, og det bevirker, at unge ikke har råd til at flytte hjemmefra. Derfor er mange unge dybt frustrerede, og de lader frustrationerne gå

ud over turisterne. Også Berlin er i disse år under hastig forandring.

Både investorer og turister har opmærksomheden rettet mod byen, der i 2010 slog sin egen turistrekord med 21 millioner overnatninger.

Landenes eget ansvar

I lighed med indbyggerne i Barcelona føler mange berlinere, at turismen gænger dem længere og længere væk fra deres kvarterer på grund af stigende huslejepriser.

Men det er ikke kun på Phuket, i Barcelona og i Berlin, at værtsfolket føler, at masseturismen ødelægger den lokale kultur, understreger Jane J. Liburd:

- Der sker sammenstød mellem turisme og lokalbefolkningen mange steder i verden, men jeg synes, at det er meget uheldigt, at man begynder at lægge enten russere eller turister generelt for had, for det løser ikke problemet. Det er det enkelte land, der har ansvaret for at regulere turiststrømmen, så man ikke propper så mange turister ind, at det går ud over miljøet og lokalbefolkningens livskvalitet, siger hun.



Boligspekulanterne lejer dyrt ud til Barcelonas mange turister, og det sender huspriserne på himmelflugt, så de unge ikke har råd til at bo der.

RUSLANDSEKSPERTEN METTE BÆRBACH BAS